

Hallo allemaal,

Leuk dat je meeloopt met de avond4daagse! Natuurlijk gaan we er met z'n allen weer een gezellige boel van maken onderweg en hoe kan dat nou beter dan door met z'n allen te zingen! Nou is ons opgevallen dat heel veel kinderen vaak alleen "het hondje van de bakker" kennen en misschien "een potje met vet". Om een beetje afwisseling te hebben hopen we dat jullie, eventueel samen met je ouders (want die kennen ze vast) de liedjes die hieronder staan willen leren. ObsSprinkels laat van zich horen tijdens de avond4daagse!

---

### **Het obsSprinkels lied** (op de wijs van het hondje van de bakker)

We lopen door de straten,  
door heel Meppel heen.  
Wie zijn dat hoor je vragen,  
nou dat zie je toch meteen!

*refrein:*

Wij zijn van OBS, OBS Sprinkels hey!  
OBS, OBS Sprinkels hey!  
OBS, OBS Sprinkels hey!  
OBS, OBS Sprinkels!

Zie ons hier nu stappen,  
ons beste beentje voor.  
We stampen en we klappen,  
en we zingen steeds in koor!

*refrein*

We hoeven niet te slapen,  
het is nog veel te vroeg.  
Wij lopen niet te gapen,  
want we hebben lol genoeg!

*refrein*

---

### **De Zeppelin**

We zaten met een zucht  
daar boven in de lucht  
We zaten zo gezellig in een schuitje  
en niemand kon ons zien  
We hadden pret voor 10  
Leve de zeppelin!

---

## **Mijn tante uit Marokko**

En mijn tante uit Marokko ja die komt HIEP HOI  
en mijn tante uit Marokko ja die komt HIEP HOI  
en mijn tante uit Marokko  
mijn tante uit Marokko  
ja mijn tante uit Marokko en die komt HIEP HOI

*refrein:*

Zing ik a-ja-jippie-jippie-jee HIEP HOI  
zing ik a-ja-jippie-jippie-jee HIEP HOI  
zing ik a-ja-jippie  
en a-ja-jippie  
en a-ja-jippie-jippie jee HIEP HOI

- \* En ze komt op 2 kamelen als ze komt HOBDELDEBOBBEL
- \* En we drinken coca-cola als ze komt SLURP SLURP
- \* En dan braden we een varken aan het spit KNOR KNOR
- \* En dan vieren we met z'n allen lekker feest OLE OLE

---

## **De kilometervreter**

1,2,3,4,5,6,7!  
Zo gaat ie goed,  
Zo gaat ie beter,  
Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten wat mijn moeder niet mag weten anders krijg  
ik straks geen eten en dan moet ik vroeg naar bed!

---

En zo zijn er nog véél meer liedjes zoals: De koning van Siam, Ik ben met Catootje naar de  
botermarkt geweest, De Nederlandse Amerikaan, We zijn er bijna, enz. enz.

Groeten van de avond4daagsecommissie